

'Dit is een mooi schoon kopje. Je hebt een prachtig leven voor je, daar mag je dankbaar voor zijn.'



'Aan de slangen te zien, zijn er veel mensen jaloers op je. Pas op.'



'Je reist veel. Het vliegtuig staat klaar. Er is af en toe een beetje turbulentie, maar dat komt goed.'

IK ZIE, IK ZIE... ♦♦♦



Zonde, al die koffiedrab die elke dag ongezien in de vuilnisbak verdwijnt. Want er valt veel te halen uit de vormen en tekens die achterblijven. Gelukkig is daar Tülay uit Cyprus. Voordat ze aan de slag kan, is het belangrijk dat we vol overgave de door partner Paul gezette koffie uit Cyprus opdrinken tot aan de drab. 'Van het kopje in het kopje'. Dit kwam er bij ons tevoorschijn.

Ook je drab laten lezen?
www.koffiediklezen.nl



'Er is heel duidelijk een 7 en een 1 te zien. Het getal 71 brengt geluk.'



'De koffierand loopt niet helemaal rond. Dat betekent dat je niet altijd bij je huidige relatie blijft.'

Troost op wielen *Acute caffèine low?* In de straten van Arnhem is er hulp in de vorm van espressomobile Let's Coffee, www.letscoffee.nl, ook te volgen via Twitter. Op evenementen rukt Più di caffè uit met een tot espressobar omgebouwde jaren-50-brandweerwagen, www.piudi.nl.